

Het Koninkrijk van God is nabij!

Het is echt herfst, ook in de kerk. En in de herfsttijd kijken we in de liturgie uit naar het Koninkrijk van God. Jezus spreekt daarover in gelijkenissen. Vandaar ook dat we de afgelopen zondag de lezing hadden over de 10 meisjes met hun olielampjes. En in de komende online-dienst, waaraan ook kinderkoor Prelude meewerkt en die vooral gericht is op de kinderen, zullen we daarom luisteren (en kijken 😊) naar de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard...

Het Koninkrijk van God. Als we kijken naar de wereld om ons heen, dan zou je met Gerard Reve willen roepen: "Dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van?" Het aantal coronabesmettingen is enorm. Het virus heeft de wereld nog steeds in de greep. De aangescherpte maatregelen beperken ons in onze bewegingsvrijheid. Daar komt bij, de moord op Samuel Paty, op drie mensen in de basiliek in Nice en op 4 mensen in Wenen.

Vanuit Zuid-Frankrijk stuurde de 14-jarige kleindochter van mijn man een appje. Ze zit op een katholieke school en is bang, want politiemannen en militairen patrouilleren ook bij haar school. En haar twee jaar oudere zus zou willen dat Charlie Hebdo zou ophouden met het maken van cartoons. Ook daaruit spreekt angst. Als je dit op je laat inwerken, dan realiseer je je dat het wel héél gemakkelijk is om te zeggen dat alles tot uitdrukking moet kunnen worden gebracht omwille van de vrijheid van meningsuiting... Niet alles hoeft gezegd te worden, alleen al uit respect voor de ander...

Het Koninkrijk van God, ofwel de heerschappij van God. Daar kun je naar verlangen. Maar, om het met Jezus te zeggen: Het is nabij! God is nabij. Hij groet je in de liefdevolle blik, in de tedere aanraking, in de troostende woorden van de ander.

Dat een ieder die deze dagen een geliefde gedenkt, dat mag ervaren!