

Vacantie

De examens zijn achter de rug en de uitslag is geweest. Voor sommigen was het heel erg spannend, maar op bijna alle adressen kon de vlag toch uit. Geweldig! Van harte gefeliciteerd! Voor wie een herexamen moest doen blijft het nog even spannend, maar we hopen natuurlijk opnieuw op een positieve uitslag!

Voor de geslaagden is de vakantie aangebroken en ook anderen hopen vroeger of later te kunnen genieten van vakantie.

Vacantie, ik schrijf dat bewust met een "c", omdat het alles te maken heeft met woorden als: vacature of vacant-zijn, begrippen die binnen elke kerkelijke gemeente bekend zijn. Letterlijk is het latijnse werkwoord "vacare" leeg, vrij, onbezet zijn. Een vacature op een plaats waar gewerkt moet worden, betekent dat het werk of niet of door anderen gedaan wordt: een negatief geladen woord. Maar vakantie betekent juist positief dat een mens vrij is van het werk, onbezet om weer nieuwe krachten op te doen en zich aan de recreatie te wijden. Het is treffend dat juist op dit gebied het latijn van zich doet spreken: "re-creatie" betekent letterlijk: her-schepping. Het gaat er om dat we in de tijd die onbezet is door de dagelijkse gang van zaken en zorgen, uitrusten, opdat we na de vakantie als herboren en herschapen het werk kunnen hervatten.

Degenen die er in de vakantie op uit trekken, komen soms verrassende teksten tegen, bijvoorbeeld als ze een kerk bezoeken. Van de volgende tekst wordt wel gezegd dat die gevonden is in het jaar 1692 in de St. Pauls Cathedral, Baltimore, Zuidwest Ierland:

Desiderata

Blijf kalm te midden van het lawaai en de haast en gedenk hoe vredig de stilte kan zijn. Blijf op goede voet met alle mensen, zonder uzelf te verloochenen.

Spreek je waarheid rustig en helder en luister naar anderen, zelfs naar de dommen en onwetenden; ook zij hebben hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij zijn een kwelling voor de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden. Want altijd zullen er betere en mindere mensen zijn dan jijzelf.

Verheug je over alles wat je hebt bereikt en nog wilt bereiken. Blijf belang stellen in je eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden. Dit is je werkelijke bezit bij het steeds wisselende fortuin in de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat je hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden; velen streven hoge idealen na en overall is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. En in het bijzonder: veins geen genegenheid. Wees evenmin cynisch over liefde, want ten overstaan van alle dorheid en ontluistering is zij eeuwig als gras.

Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren, doe met gratie afstand van uw jeugd.

Ontwikkel geestkracht om je te wapenen bij onverwachte tegenslag. Maar kwel jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees vriendelijk voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, net als de bomen en de sterren. Je hebt het recht om hier te zijn. En of je het doorgrondt of niet, twijfel er niet aan dat het heelal zich ontvouwt zoals het moet.

Daarom, leef in vrede met God, hoe je je Hem ook maar voorstelt. En wat je werken en aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, geestdodend zwoegen en vervlogen dromen is het toch een prachtige wereld.

Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

